

קהילה יקרה,

אני מקווה שמכתב זה מוצא כל אחד ואחת מכם בטוב.

התחלנו את הסגר השלישי. מי היה מאמין שתוך פחות משנה נהיה בשלושה סגרים, וגם בין הסגרים, זה לא שאנחנו חופשיים לעשות מה שבא לנו...

יחד עם זאת, רובו המוחלט של העם הנפלא שלנו מגלה כל פעם מחדש עוד ועוד כוחות ותעצמות נפש.

היכולת הזאת לקחת נשימה ארוכה ולהמשיך במסע, גם כשהדרך ארוכה, נמצאת בדי-אן - איי היהודי.

מאז ומתמיד היינו עם של חולמים ושל מאמינים, גם בזמנים קשים ומאתגרים, והיו הרבה כאלו.

לסגר הנוכחי, בשונה מקודמיו, מתלווה גם אופטימיות גדולה, בגלל החיסון שזכינו לו בחסדי ה', ובהשתדלותם של הממונים על הבריאות במדינתנו האהובה.

כולנו תפילה שהחיסון יהיה ללא תופעות לוואי, ושהחיסון יחסן אותנו מהקורונה עם כל המוטציות שלה.

אל לנו לשכוח לרגע אחד, שהקב"ה הוא זה שהביא לעולם את הקורונה, והוא זה שנתן חכמה בלב המדענים למצוא את החיסון. ככול שנכיר שיד ה' הייתה כאן הן במגיפה, והן בפיתרון למגפה, כך נחסן את עצמנו מבחינה רוחנית, ולא נצטרך לתזכורות נוספות מה', אלא נזכה רק לבשורות טובות בריאות איתנה ולב שמח.

אני פה לשירותכם בכל מה שצריך. אם יש משהו שאני יכול לעזור, אשמח לעשות זאת ככול יכולתי.

המשך שנת תשפ"א בריאה לכולם!

באהבה רבה

שלמה סובול



טבת ה'תשפ"א

בס"ד

Beloved community,

I hope that this letter finds everyone well.

We have begun the third lockdown. Who would have believed that within less than a year we would be locked down 3 times and that even between the lockdowns we are still not free to do as we wish...

At the same time, during this challenging period, the vast majority of our wonderful nation are rediscovering within themselves more and more emotional and spiritual powers.

This ability to take a deep breath and continue forging ahead even when the journey is long and the road strewn with obstacles is rooted deep in our Jewish DNA. Since the beginning of time we have been a nation of dreamers and believers even in hard and challenging times, and there have been many of those.

This lockdown, contrary to the previous ones, is accompanied by great optimism, because of the vaccine which has been introduced, with the help of G-d, and because of the efforts of those who are entrusted with our health in our beloved country.

We all pray that the vaccine will be effective and will not be accompanied by negative side effects and that it will protect us from Corona and all of its different strains and mutations.

But we must not forget for a moment that G-d is the One who brought the Corona virus to the world, and it is He who gives the knowledge in the hearts and minds of the scientists to find and produce the vaccine. If we internalize that G-d's hand can bring both the illness and the antidote then we are "vaccinating" ourselves spiritually and hopefully we will not need further reminders that G-d is the ruler of the world and that we humans are only pawns in His hand and we will merit only good tidings, health and a serene and happy life.

I am at your assistance for anything you may need. If there is anything I can do to assist you, I would be happy to do so to my utmost ability.

Wishing everyone a continued healthy **תשפ"א**!

With much love,

Shlomo Sobol